

Werkgroep oorlogsverhalen

Jaarverslag 2019.

In 2019 is de werkgroep oorlogsverhalen voortgegaan met het verzamelen van verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat deze verhalen een plaats krijgen tijdens de viering en herdenking van 75 jaar Vrijheid in 2020. Nu de eindfase van het project in zicht komt is het tijd om verslag te doen van hetgeen wij in het afgelopen jaar hebben gedaan en wat we de komende maanden nog gaan doen.

Evenals voorgaande jaren hebben we ook in 2019 samen met het Herdenkingscomité en de groep vertellers een aantal plekken, personen en gebeurtenissen uitgelicht die in de oorlog een belangrijke rol in de lokale geschiedenis hebben gespeeld.

Gaandeweg ontstonden 13 verhalen die in de periode tussen 13 april en 5 mei 2020 worden gepresenteerd. Dertien verhalen omdat Eelde op vrijdag 13 april 1945 werd bevrijd. Plus een "toegift" van onze burgemeester Marcel Thijssen waarin hij een verbinding legt tussen het verleden en het heden.

De start van deze vertelcyclus is bepaald op 13 april 2020 in het Familiehôtel te Paterswolde. Op deze dag herdenken we het feit dat onze dorpen 75 jaar geleden werden bevrijd door de Canadezen. Maar ook herdenken we dan de slachtoffers die op deze dag het leven lieten, zoals Jacob de Vries en Aaltje van Bruggen.

In 2019 zijn Jur Eckhardt en Mark Pepping begonnen met het maken van geluidsopnamen van de dertien verhalen. Het is de bedoeling dat de verhalen in verkorte vorm op de website van Ol Eel worden geplaatst. Daarmee is Vera Lolkema in de herfst van 2019 gestart.

Ook zijn stappen gezet met het maken van een handzaam boekje met wandelroutes langs de plekken die in de verhalen voorkomen. Met een mobiele telefoon kun je dan op zo'n plek het verkorte verhaal op de website beluisteren.

Daarnaast zijn we in 2019 met de redactie van Dorpsklanken in gesprek gegaan over de plaatsing van de verhalen in dit blad.

Met de vertellers zijn we drie keer bijeen gekomen om de verhalen op inhoud te toetsen.

Daarnaast is met de werkgroep foto's een begin gemaakt van een selectie uit honderden foto's uit die tijd, welke voor publicatie op de website en/of het wandelboekje in aanmerking komen. En tot slot is een apart groepje Ol Eel-leden gestart met het selecteren van voorwerpen die op een aantal plekken in het dorp worden tentoon gesteld in de periode van 13 april t/m 5 mei 2020.

De start van deze periode wordt door Ol Eel georganiseerd en vindt plaats op maandag 13 april 2020 (Tweede Paasdag) in het Familiehôtel in Paterswolde. Er zullen dan vier verhalen worden voorgedragen met muzikale begeleiding van het Charmantymkoor. Nadere mededelingen volgen t.z.t. op de website en in Dorpsklanken.

De werkgroep bestond ook in 2019 uit: Otto Bakker (voorzitter), Carin Bodewes, John Klip, Geert Arends, Hendrik Cazemier, Jan Willem van Bruggen en Adriaan Ferf van het Herdenkingscomité.

Maar dit mooie project zou niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van vele anderen, ook buiten Ol Eel.
